

Toespraak door Voorzitter Culturele Commissie Luttelgeest Mw. Jorien Peters.

En dan nu over naar 2025! 2025, niet zomaar een jaar. Een jaar waarin we gaan vieren dat ons mooie dorp Luttelgeest al weer 75 jaar bestaat!

Afgelopen dinsdag heeft een koor van 75 Luttelgeestenaren het jaar al muzikaal afgetrapt, vandaag is het dan eindelijk zo ver, we gaan het lustrum jaar officieel openen!

Een jaar bomvol activiteiten voor jong en oud. De voorbereidingen zijn al lang geleden begonnen, in november 2023 hebben we tijdens een brainstorm avond ideeën verzameld van een groep enthousiaste dorpsgenoten. In de daarop volgende maanden zijn we gaan werken aan het programma en zijn er al verschillende initiatieven gestart. Zo is er een groep gaan schrijven aan de revue die tijdens het dorpsfeest opgevoerd gaat worden. De autocross wordt nieuw leven ingeblazen en ook is een aantal oud CC leden gevraagd om een jubileum gids in elkaar te zetten, deze staat vol met leuke wetenswaardigheden en ook het hele programma voor 2025! Het plan was dat jullie hem allemaal voor vandaag zouden hebben maar helaas was de drukker vertraagd, jullie kunnen hem allemaal volgende week in de bus verwachten.

Tijdens het afgelopen dorpsfeest hebben we al een tipje van de sluier opgelicht – we gaan met elkaar het Spel zonder Grenzen spelen en alle wegen en straten zijn middels een officiële loting ingedeeld in 6 landen teams. Ieder team heeft inmiddels een aanvoerder en de strijd kan dus bijna los gaan barsten! Dit jaar zijn er 10 maanden lang activiteiten, bij 7 daarvan kunnen punten worden verdiend. Tijdens het dorpsfeest, wat dit jaar een marathon wordt van 10 dagen, zijn zelfs tijdens 5 verschillende activiteiten punten te behalen!

We zullen ruim voor iedere activiteit de aanvoerders op de hoogte stellen hoe de punten precies verdiend kunnen worden, zodat jullie tijd hebben voor tactisch overleg.

Dan gaan we nu over naar de studio. We hebben onze vaste verslaggevers, Yoeri en Sjoerd, gevraagd om ons iets meer te vertellen over de activiteiten die gepland staan! Zoals gezegd, er staan heel veel leuke activiteiten op het programma en er zijn veel punten te verdienen dit jaar!

Uiteraard is mee doen belangrijker dan winnen, maar ik weet ook uit ervaring dat dit een fanatiek dorp is. Naast eeuwig durende roem strijden we om de Spel Zonder Grenzen trofee!

Voordat we deze onthullen nog een aantal praktische zaken:

1. We kunnen zo gaan genieten van een lekkere maaltijd – gesponsord door Wolter Pragt, de Bosfluter, de Ondernemersvereniging, Dorpsbelang en de Culturele Commissie. Veel dank aan onze mede sponsoren!
2. Zoals u misschien al gezien hebt zijn er aan de bar Luttelgeest vlaggen te koop. Het lijkt ons leuk om tijdens het dorpsfeest zo veel mogelijk vlaggen aan huizen en dampalen te zien. Ze kosten EUR 10 per stuk.
3. De eerste opdracht is ook al bekend gemaakt, we willen ieder team vragen om op een prominente plek in het dorp een kunstwerk neer te zetten tijdens het dorpsfeest. Als jullie nog niet aan het brainstormen geslagen zijn dan moedig ik jullie aan om dat te gaan doen. Dan is het moment nu echt daar om het Lustrum jaar te gaan openen! Heeft iedereen een drankje in zijn hand om samen te proosten op 75 jaar Luttelgeest? Dan proosten we op 3, 2, 1!!