

## De chat met .... Henk Swillens



“ 't Laatste rondje van de zaak”

Het zal u allen niet ontgaan zijn, de roddels gonsden al in tot ver in de buitenwegen: Henk Swillens gaat stoppen met het Trefpunt. Daar moesten wij als redactie natuurlijk even wat meer over weten.

Het is vrijdagavond 16 Februari, een rustige avond in het welbekende Trefpunt. De wekelijkse dartavond is net van start gegaan. Henk zit al klaar aan de stamtafel en bedient ons nog van een bakje koffie of thee.

Wat vind jij dat er op [Luttelgeest.nl](http://Luttelgeest.nl) zou moeten staan?

"Eerlijk gezegd is het al een tijdje geleden dat ik de site bekeken heb. Ik zocht toen niet bewust naar iets, want keek over de schouder van mijn vrouw mee. Als ik nu de site zou bezoeken zou ik dat doen om foto's te bekijken, informatie te vinden over verenigingen en bedrijven en uiteraard om te kijken of mijn interview al gepubliceerd is."

Je kunt terugkijken op een lange tijd in Luttelgeest. Wat waren je hoogtepunten?

"Privé zijn de geboortes van mijn kinderen toch de grootste hoogtepunten van mijn leven. Verder zou ik voor de zaak geen expliciete hoogtepunten punten weten... O, toch! Toen de zaak 30 jaar bestond hebben we een dinerbuffet gegeven waarvan de opbrengst naar twee goede doelen in Luttelgeest ging. We hadden geen grote opkomst verwacht, Dina en ik zouden met zijn tweeën de keuken runnen en we zouden het al leuk vinden als er 200 man zou komen. De animo bleek echter enorm, er kwamen wel 400 mensen! Dat was toch mooi om meegemaakt te hebben."

Heb je nog bizarre dingen meegemaakt?

"Op de zaak zijn genoeg bizarre dingen gebeurd maar niet iets noemenswaardig. Privé weet ik nog wel iets bizars op te noemen, dat was de geboorte van mijn oudste zoon. Die was namelijk bijna in de auto onderweg naar het ziekenhuis in Emmeloord geboren!"

Wat voor soort feest organiseer je het liefst?

"Toen we net begonnen vond ik het vooral leuk om pop- en disco-feestjes te organiseren.

Later, toen ik wat ouder werd, trok het organiseren van bruiloften en partijen mij meer. Nu is het vooral een uitdaging alle vier de zalen gevuld te hebben met verschillende feestgelegenheden. Het organiseren van "Twee boeren en een dominee" was erg leuk en natuurlijk leefden wij ieder jaar weer naar het knalfeest met oud & nieuw toe."

Wat had je eigenlijk willen doen/worden?

"Dat is een goeie vraag. Dat veranderde met de tijd. Op mijn achtste wilde ik graag pater worden. Met twaalf jaar wilde ik rechercheur worden. Helaas werd ik afgekeurd. Op mijn vijftiende kreeg ik dan een baantje in een café in Kampen, achter de bar. Dit omdat ik het zat was iedere keer twintig tot vijfentwintig kilometer naar de polder te fietsen voor een baantje in onder andere de aardbeien. Dit baantje achter de bar beviel mij uitstekend! Het was altijd gezellig en je leerde steeds meer mensen kennen. Ik besepte dat ik dit toch eigenlijk wel erg leuk vond en van het een kwam het ander..."

Wat ga je op 1 mei doen als je er officieel mee stopt?

"Schoonmaken! Hier hebben we vier dagen voor uitgetrokken, want 30 april is het afscheidsfeest voor het dorp. Het laatste rondje van de zaak.

Dan willen mijn vrouw en ik tot en met september even niets doen, een sabbatical noemen ze dat geloof ik tegenwoordig. Wat we daarna gaan doen weten we nog niet. Dina wilde misschien iets in de zorg doen, en ik? Misschien word ik nog wel taxichauffeur!"

En tot slot, aan wie geef jij de chat door?

"Ja, ik heb er al even over nagedacht, het lijkt mij leuk als jullie Aukje Lok gaan interviewen. Zij schreef altijd van die leuke stukjes in de "Kijk op Luttelgeest" over de Boshoeke, nu staan alleen de tekeningen er nog in. Ik ben wel benieuwd waarom zij die stukjes niet meer schrijft, ik vond ze altijd erg goed."