

In dit interview maken we nader kennis met de wijkagent van Luttelgeest, Jan van Benthem.



Was het uw jongensdroom om politieagent te worden?

Toen ik op het atheneum zat was het mijn jongensdroom om piloot te worden. Van mijn 14^{de} tot mijn 17^{de} heb ik aan zweefvliegen gedaan, aan de Voorsterweg. Het mocht niet zo zijn en in 1975 ben ik in Harlingen naar de politieschool gegaan. Ik zit inmiddels 38 jaar bij de politie en heb al menige reorganisatie meegemaakt.

Ik heb enkele vragen van dorpsbewoners, die wil ik u graag voorleggen.

- 1. Waar moet een wandelaar lopen?** Het trottoir is de beste plaats, daarna het fietspad, zijn deze twee niet aanwezig, dan aan de linkerkant van de weg. Voor uw eigen veiligheid, u hebt zicht op tegemoet komend verkeer en kunt daarop anticiperen.
- 2. Hoe hard mag een trekker?** Een trekker mag maximaal 25 km per uur. Het heeft niet mijn prioriteit om daar op te letten, mijn insteek is veiligheid. Bij algehele snelheidscontroles wordt wel gerekend vanaf de 25 km.
- 3. Hoe zit het met honden en zo?** Op dit moment moet een honden-uitlater de poep opruimen op een weggedeelte bestemd voor voetgangers. Maar binnenkort komen er aanpassingen, binnen de bebouwde kom gaat een algemeen gebod tot opruiming van poep komen. € 130 boete bij overtreding.

Hebt u tijd voor hobby's?

Jazeker, ik sport veel. Voor dit vak is een goede conditie een must. En ik ben graag op het water. Ik heb een boot, een middelmaatje, die ik in 1996 gekocht heb, zelf afgebouwd in 5 jaar tijd. We kunnen overnachten op de boot. Ik mag graag op het Ketelmeer, het Zwarte meer zijn. Tot nu toe waren dit rustige gebieden, het is even afwachten hoe dit komende zomer zal zijn, nu de nieuwe hoge Ramspolbrug er ligt. Mijn boot heet 'Omega', het einde.

En bijzondere auto's vind ik leuk. Ik heb een 38 jaar oude Amerikaan. Een Dodge Dart, bordeaux rood. Het blad Autovisie heeft 14 dagen geleden een item aan mijn auto besteed. *(ik heb de link met dat artikel voor u gekopieerd, als u het leuk vind om onze wijkagent te zien in zijn bolide, dan klikt u op de onderstaande link. Doen! Het is leuk!)*

http://www.telegraaf.nl/autovisie/oldtimer/uw-garage/21294286/Uw_Garage_originele_Dodge_Dart_uit_1975_.html

Maakt u wel eens leuke dingen mee in uw werk?

In de periode dat ik op Urk werkte, tijdens een bureaudienst, overkwam me het volgende. Als een agent bureaudienst heeft staat ie bezoekers te woord, neemt telefoontjes aan, etc. Er komt een man binnen, deze man wil aangifte doen van iets wat gestolen is. Ik vraag de man om te gaan zitten en begin met de standaardvragen te stellen: wanneer is het gebeurd, wat is het? En ik schrijf de antwoorden op. Mijnheer vertelt dat hij een visschoen mist. Ik was even in verwarring, een visschoen? Ik ga diepere vragen stellen:

Betreft het de linker – of rechterschoen? Welke maat? Toen zag ik dat de man tegenover mij, ook heel wazig kijken. Mijnheer vertelde vervolgens dat het ging om een voorwerp van 350 kg., dat het met een heftruck gebeurd zou moeten zijn, vanaf het industrieterrein, waar de visschoen opgeslagen lag. Een visschoen is het uiteinde van een boomkor, een giek die in de zee zakt. Het uiteinde, de visschoen sleept over de bodem. En nee, deze visschoen is nooit teruggevonden.



We nemen afscheid, Jan heeft een prachtbaan in de Noordoostpolder, vindt hij. Bijna 2/3 van de polder is zijn werkgebied. Als hij de omtrek rijdt, is hij 1 ½ uur onderweg en wij, Luttelgeest, hebben een prachtige wijkagent.

Truschka