

Jeroen Jippes, een geboren en getogen Luttelgeestenaar. Op Lindeweg 28 geboren en hij woont nu op Lindeweg 26. Met hem ga ik praten.

Jeroen, wat is jouw hobby?

“Jagen. Als kind al zag ik mijn opa Theun Schaap, die op de boerderij woonde waar ik nu woon, gaan jagen. Toen ik wat ouder was mocht ik met hem en mijn vader mee. Mijn vader jaagt ook. Tussen mijn 14^{de} en 16^{de} mocht ik mee gaan drijven. Het zit vast in de genen!”

Ik weet weinig van jagen. Wat houdt dat in jagen?

“Er zijn veel regels en dat is goed. Daar moet iedereen zich aan houden. Om te beginnen moet er een jachtexamen worden afgelegd. Met daarin veel aandacht voor wetten, regels en kennis van de vele dieren. Mijn examen heb ik gehaald toen ik 16 jaar was. Elk jaar moet ik een verlenging aanvragen en er ook voor betalen. In 1990 ongeveer waren er 20 verschillende dieren waarop gejaagd mocht worden. Nu in 2013 zijn er zo'n 5 over: de haas, het konijn, de wilde eend, de houtduif en de fazant. Over de fazant even dit: die werd destijds vooral uitgezet door de jagers. Dat vind ik helemaal niks. Gelukkig is dat nu verboden en gebeurt het ook niet meer.



Meerdere keren per jaar worden de wapens gecontroleerd. En om te kunnen jagen moet de jager een jachtgebied hebben. Hier aan de Lindeweg heb ik samen met anderen een jachtveld van 200 ha. Eén dag per jachtseizoen, meestal in oktober, gaan we met zijn allen jagen, op hazen! We lopen ongeveer 200 ha af met zo'n 15 man, ongeveer 8 kavels, steeds 300 meter bij 800 meter. In de middagpauze eten we samen snert. Een prachtdag hebben we dan samen. De geschoten hazen gaan of naar de poelier of de drijvers mogen ze hebben.

Vanaf 15 augustus mag er gejaagd worden op eenden. Dat doe ik in Friesland op het Tjeukemeer. Ik zie zelf graag dat de bootjestoeristen eerst naar de havens zijn, het is geen goede combinatie naar rustzoekende botenmensen en jagers. Dan wachten wij jagers nog even.”

Schiet jij ook op grote dieren?

“Op de Veluwe lopen wilde zwijnen en edel herten. Soms is hun aantal zo groot dat ze hinder veroorzaken, verkeers hinder bijvoorbeeld. Jagers krijgen dan van de provincie te horen hoeveel en welke dieren zij geacht worden te gaan schieten, dit heet : een afschot afgeven. Daarna begint het voor de jager! Het bezoeken van het aangegeven terrein en het tellen en bekijken van de dieren. Moeten er bijvoorbeeld hinds worden afgeschoten, dan ga ik de mindere exemplaren zoeken: die mank zijn, een slechte vacht hebben, etc. Dit tellen en bekijken van de populatie is zo'n mooi werk! (*'s Avonds thuis zie ik in een gerenommeerde krant staan dat de gemeenteraad van Amsterdam een afschotvergunning heeft afgegeven voor 1400 damherten in de gemeente Amsterdam. Het gaat dus om enorme aantallen. TS*)

Heb jij al wolven gezien in de NOP?

“Nee, ik heb ze nog niet gezien. Van mij hoeft de wolf ook niet in Nederland te zijn. Ik vind het een beest dat in ons land geen toegevoegde waarde heeft. Bejagen mag niet in Duitsland, daar is het ook nog eens veel beboster dan hier. Ik denk dat Nederland dat zo vlak en leeg is, geen goede plek voor een wolf is.

En vossen?

Ik zie veel en vaak vossen. Elke provincie stelt vast hoeveel vossen eraf geschoten mogen worden. Vorig jaar was er een vergunning om te jagen met een lichtbak. Dit jaar is er geen enkele vergunning.

Schiet je vaak, veel?

Er is een verschil in jagen op klein wild met een patroon of jagen op groot wild met de kogel. Bij mij gaan er geen 10 kogels per jaar door. Dit betekent dat ik mijn schietvaardigheid op peil moet houden op een schietbaan die ingericht is op het onderhouden van mijn schietvaardigheid met de kogel. Het mooie van jagen, ik heb er op zaterdag tijd voor, is het vroeg op pad gaan. Echt vroeg, om 5 uur. Het wachten, het bekijken van de dieren in hun omgeving, je oordeel vormen. Het zijn in de natuur daar geniet ik van, er een zaterdag helemaal uit zijn. Het schieten hoeft niet per sé. De overheid zal altijd wel een beroep blijven doen op ons bij de schadebestrijding.”



Jeroen vertelde dat er op de Lindeweg steeds meer reeën gesignaleerd worden. Zelfs slapend in de slootkant worden ze gezien. Hebben deze dieren het Kuinderbos achter zich gelaten? Ik rijd extra voorzichtig naar huis.

Truschka