

## **Nieuwjaarspeech Luttelgeest 2009**

Allereerst wens ik u allemaal u en uw familie en gezin een gelukkig 2009 toe. Ik hoop van harte dat 2009 u op het persoonlijke vlak veel geluk gezondheid en voorspoed brengt.

Naast u persoonlijk wens ik dat ook Luttelgeest als dorp toe. Maar wat is dan geluk , gezondheid en voorspoed voor een dorp, daar kun je heel verschillend over denken.

In de aanloop naar de nieuwjaarsreceptie hebben veel mensen aan mij gevraagd of ik mijn speech al klaar had. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn speech nog maar net af is. Ik vind het toch wel heel bijzonder om voor het dorp waar ik woon te spreken. Het voelt een beetje als "uitverkoren". Bijzonder, omdat het toch wel een echte traditie geworden is, die mijn voorgangers goed vormgegeven hebben. Maar goed, veel mensen hebben we advies gegeven over waar ik het over moest hebben:

### **De wegen**

Zo moest ik het hebben over de slechte wegen: Het is een schande , alle wegen moeten verbreed. Nou word je ook niet vrolijk van die smalle wegen met slechte bermen zoals de korte Lindeweg en het eind van de Kalenbergerweg. Maar ja of we gelukkiger worden van goede brede wegen?? Het rijden gaat dan met meer voorspoed maar veel mensen in het dorp zeggen dan dat er veel te snel gereden wordt . Daar worden we dan weer niet gelukkiger van. Een niet zo'n goed idee dus voor de Nieuwjaarspeech. Hoewel we wel bij de gemeente aangegeven hebben welke wegdelen het meest in aanmerking komen voor een opknapbeurt. En nu maar hopen dat ze dan ook snel aan de beurt komen.

### **De sport**

Iemand anders zei: Je moet het hebben over de sportiviteit van Luttelgeest: de Dijkruiters, eerste bij de steprace, tweede bij de 11dorpenloop. Luttelgeest is zo sportief dat ze moeite hebben om een dag te vinden dat er niets georganiseerd wordt. Zo kon het dat er op 1 dag twee spraakmakende sportactiviteiten georganiseerd worden: het oudejaarsvoetbaltoernooi en de Henk tot Henk loop. Maar mensen genoeg dus beide activiteiten zijn erg goed geslaagd. Sportiviteit genoeg in Luttelgeest! En nu maar hopen dat Tonego 1 niet laatste wordt in de competitie! De andere teams en vooral de vrouwenteams doet het best goed toch? En laten we het dan maar niet hebben over de trainingsstage in de Vogezen van de oecumenische fietsclub de Smulpapen.

Nu is het zo dat mensen die sporten over het algemeen langer gezond blijven, lichamelijk en geestelijk dan mensen die niet sporten. Dit raakt het thema voorspoed en geluk dus wel degelijk.

## **Glastuinbouw en woningbouw**

Natuurlijk hebben veel mensen aangegeven dat ik het over de glastuinbouw moet hebben. En dat is wel logisch he, maar ook wel lastig. Heeft Glastuinbouw met voorspoed en geluk te maken? Bij alle glastuinbouwers die dit jaar gestopt zijn of die het zwaar hebben momenteel is Voorspoed in ieder geval ver te zoeken, en het kan niet anders of Geluk is op zekere momenten ook wel ver te zoeken geweest. Hopelijk vindt die groep Luttelgeestenaars in 2009 weer de rust om verder positief naar de toekomst te kijken met of zonder bedrijf.

Aan de andere kant van het dorp rijzen megakassen de grond uit. Over het algemeen op een mooie verantwoorde manier gebouwd rekening houdend met de omgeving. Deze groep ondernemers wil ik met hun werknemers namens dorpsbelang hartelijk welkom heten in Luttelgeest. Hoewel de gemeente tot frustratie van velen minstens 10 jaar te laat is met het voorbereiden van de MER en bestemmingsplanregelingen zie je dat Nieuwland met de nieuwe investeerders goed begrepen heeft dat zulke in de omgeving ingrijpende complexen enigszins in harmonie met de omgeving gebouwd moeten worden om gedragenheid te creëren in het kleine dorpje waar het gebouwd wordt. Dat is ze aardig gelukt mag ik wel zeggen. Of Nieuwland ons geluk en voorspoed brengt? We hopen het van harte. Het brengt werkgelegenheid: Dus nieuwe inwoners, dus kinderen voor de scholen, klanten voor het restaurant, sporters voor de verenigingen etc. etc. Hoeveel mensen zich werkelijk gaan vestigen in Luttelgeest moeten we nog maar afwachten. Er komt werkgelegenheid voor veel Nederlanders en veel buitenlanders. Huisvesting voor de mogelijk vele buitenlandse werknemers die hier tijdelijk gaan werken is nog niet goed geregeld. Ook de werkgevers hebben hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Met Mercatus en de gemeente is dorpsbelang het eens dat deze groep tijdelijk werknemers bij voorkeur niet in het dorp gehuisvest moet worden. Medewerkers die langer willen blijven wonen en werken zijn natuurlijk van harte welkom zich te vestigen en te integreren in Luttelgeest. Als dit gaat lukken kunnen we mogelijk spreken over het vergroten van voorspoed voor het dorp. Voor de mensen die zich in Luttelgeest willen vestigen moet er wel voldoende huisvesting zijn. Luttelgeest fase 3 is in de planning maar het blijft wel erg stil. Het is nog niet zeker of Mercatus huurwoningen gaat bouwen. Als vaste werknemers niet in Luttelgeest kunnen gaan wonen is het maar de vraag in welke mate Luttelgeest voorspoed en geluk te verwachten heeft van dit grote project!

### **De boeren en de zorg**

Ik mocht het niet over de hoogte van de prijzen in de landbouw hebben van mijn collega's dorpsbelangbestuursleden. Er wonen veel meer mensen in Luttelgeest dan boeren. Misschien werken er wel meer mensen in de zorg die in Luttelgeest wonen dan dat er boeren zijn? Het zou zo maar kunnen. Maar ook over de zorg ga ik het niet hebben, behalve dan dat het voorzieningenniveau voor vooral de oudere inwoners van het dorp toch wel erg klein wordt nu er nog maar een minimale winkelvoorziening is. Dat baart ons wel zorgen en is in 2009 zeker een punt van aandacht.

### **De keten en de horeca**

De jeugd laat zich niet dwingen en kiest zijn weg, dat zie je maar in de oudejaarsnacht waar ze massaal naar Chez Marknesse trokken in plaats van in het eigen dorp te blijven. Voor die tijd verzamelden ze zich blijkbaar in de keten of bij iemand thuis. Er was dus weinig reden om naar het dorp te komen en er is dus ook erg weinig vernield dit jaar. Daar waar in andere dorpen dorpsbelang feesten organiseerde om de jeugd van de straat te houden, kiezen wij er voor om niets te doen, ook omdat Fred en Bianca de deuren openden. Concurrentie in het eigen dorp kunnen en willen we niet hebben. De gemeente stelde 1000 euro ter beschikking aan de plaatselijke dorpsbelangen voor het organiseren van een nieuwjaarsfeest. De Luttelgeester jeugd organiseert zich blijkbaar zelf, en wat van jezelf is maak je niet kapot. Dus tot de jeugd zelf iets wil organiseren in de nieuwjaarsnacht vinden wij het prima zo. En wat ons betreft: Lang leve de keten.. maar dan wel brandveilig en alcohol onder de 16 nog maar eventjes niet..Hier willen we volgend jaar voorlichting over organiseren.

We zijn erg blij dat het restaurant behouden is voor het dorp. Maar ook hier geldt: Met goed overleg tussen het Trefpunt, de culturele commissie, dorpsbelang en Tonego kunnen we er in slagen de verhoudingen goed te houden en iedereen aan zijn trekken te laten komen.

## **Geld**

Het positieve is dat we mogelijk wel aanspraak maken op de antivernielingen gift van de gemeente van 500 euro. Volgens onze eigen dorpswachters Kees en Petra , die voor en na de oudejaarsnacht een rondje hebben gemaakt door het dorp is er alleen een klein brandje geweest op het plein. Samen met de 600 euro die we van de Rabobank gekregen hebben als afscheidscadeau van de voorzitter gaan we pannagoaltjes kopen voor de jeugd (onder de basketbaldoelen). Hier hebben een aantal kinderen zelf om gevraagd dus dat is een leuke bestemming. Ook krijgen we toch nog de 5000 euro die ons beloofd is vanwege het Integraal Gebiedsgericht Werken. Dit willen we besteden aan het opknappen van het stukje Blankerhammerweg tot naar de begraafplaats. We denken aan een wandelpaadje, meer parkeerplaatsen en verlichting.

## **Samenhang**

Zo langzamerhand kom ik ergens waar ik het wel over wil hebben!

Dat is saamhang .

Mensen op het platteland zijn gelukkiger dan mensen in de stad. Dat is een bewezen feit.

Ruimte: ook figuurlijk!, Saamhang en hulpvaardigheid zijn daar mede de veroorzakers van.

Na een jaar dorpsvoorzitter zijn ben ik onder de indruk geraakt van de saamhang en de betrokkenheid van vele Luttelgeestenaren. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de verlichting van de ijsbaan het doet. Daar wordt wel een middag aan gewerkt, een middag die ook zelf geschaatst had kunnen worden op de Weerribben. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de vlaggen van: We gaan weer naar school er hangen op het begin van het schooljaar, dat de voetbalvelden lijntjes hebben, dat er collectes gelopen worden, contributies opgehaald, de kerken geopend, Melodia jubileert, feesten gegeven worden en mensen getroost worden bij verdriet.

Dat alles maakt een dorp een dorp en zorgt uiteindelijk voor voorspoed en geluk voor het hele dorp.

Mijn wens voor 2009 is dan ook dat we dat allemaal behouden en versterken.

**Een gelukkig en voorspoedig 2009**