

Vandaag maak ik het laatste 'Interview met...' van 2014. Ik ben te gast in kapsalon Studio One van Jorina van der Veer. Zij viert haar eerste lustrum, 5 jaar Studio One in Luttelgeest.

Jorina van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Waar was je voordat je neerstreek in Luttelgeest?

Ik kom uit Oldemarkt en heb stage gelopen in een salon in Witte Paarden. (TS Witte Paarden is een buurtschap in de gemeente Steenwijkerwold) Tijdens mijn opleiding heb ik op mijn stageplek enorm veel ervaring op kunnen doen. Al vrij snel mocht ik alles doen, knippen, kleuren, etc. Mijn bazin gaf me alle vertrouwen. Op mijn 19de had ik mijn diploma. Ik stond voor de keuze of ergens gaan werken of zelf een zaak opzetten. En ik ben gegaan voor de eigen zaak.



En nu al 5 jaar je eigen zaak. Bevalt het?

In het begin was het best weleens moeilijk. Werk en vrije tijd!!! Ik heb een grote vriendenkring en als er in het weekend uitjes werden gepland kon ik niet mee, ik werk immers op zaterdag. Dan was er weleens twijfel. Nu bevalt het me uitstekend. Mijn vriend en ik wonen hierboven de zaak. Ik hoef alleen de trap af en ben op mijn werk. Voor mij geen files, drukke wegen, wachttijden. Heerlijk is dat.

Het zakelijke deel van een eigen bedrijf heb ik de afgelopen 5 jaar moeten ontwikkelen. Op de opleiding wordt er geen aandacht aan geschonken. Mijn ouders, zelfstandige ondernemers in de horeca, waren en zijn mij ook tot steun. Ik heb hulp van een boekhoudster. Contacten met vertegenwoordigers gaan me steeds beter af.

Wat is het aller-leukste in jouw vak?

Knippen. Knippen is echt mijn passie. Mensen komen bij me met een hoofd waarmee ze niet blij mee zijn. En als deze zelfde mensen dan met een mooi gevoel de zaak weer verlaten, dat is zo geweldig. Aandacht aan haar geven, iets nieuws creëren. Mensen vragen me wel: "Wat past bij mijn gezicht?" Mijn antwoord is dan vaak: "Veel". Een mens draagt een kapsel. Als iemand uitstraalt "Dit is mooi" is het ook mooi. Dan vinden omstanders het ook mooi. Het is ook geweldig om mee te mogen maken dat mensen uit hun comfortzone stappen. Iets geheel nieuws aandurven qua lengte, kleur, krullen.

Wie knipt jou?

Dat doe ik ook meestal zelf.

Hoe blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied?

Kappers gaan daarvoor naar shows. Ik ga met collega's naar Apeldoorn. Tijdens zo'n show zie je de echte vernieuwende toppers uit ons vak bezig. Bij alles kun je hen op de vingers kijken, bij het knippen, stylen, föhnen. Daar leer ik veel van. Bij bijna alle mannenkapsel wordt er geföhnd. In de praktijk zijn er echter weinig mannen die föhnen.

Wat doe je als je niet in de zaak staat?

Ik ben heel zuinig op mijn vrienden. Ik breng zoveel mogelijk tijd met ze door. Sommigen ken ik al

vanaf mijn twaalfde. Op mijn vrije momenten spreek ik met ze af, gaan we samen lunchen, uit eten of naar de film. Deze week hebben we nog samen genoten van Gooische Vrouwen 2.

En sporten. Minstens 3x per week ga ik naar de sportschool. Mijn sportschool is 7 dagen per week, 24



uur per dag open. Dus ik kan er altijd terecht, 's morgens vroeg of 's avonds laat. Zumba dansen vind ik ook leuk. (*TS Zumba is een Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansfitness*) Soms haal ik mijn Wii-dance te voorschijn en sport zo voor de tv. Ik vind rust in sport. Na een sportsessie kan ik de wereld weer aan.

Jorina en ik wensen u Fijne Feestdagen en een Gezond en Gelukkig 2015 toe.

Truschka Sas