

*Deze keer zijn we te gast bij Rob van Dorsseleer, hij bewoont het pand Kerkstraat 2, een gebouw waar velen van u herinneringen aan zullen hebben. Het gebouw was immers o.m. de gymzaal voor de basisscholen, de turnafdeling van Tonego trainde er, kleuterschool, repetitieruimte van t.v. Vondel en Melodia, peuterspeelzaal De Woelwaters, Bakkerij Kamstra bakte er broodjes en sinds 2000 is het de woning van Rob.*



### **Wie is Rob?**

Ik ben sinds de jaren 80 Luttelgeestenaar. Geboren en getogen in Nieuwerkerk a.d. IJssel. Mijn werkzame leven begon ik bij de gemeente Rotterdam. In de jaren 70 heb ik daar meegewerkt aan de aanleg van de metro. Vervolgens ben ik in Flevoland bij het Waterschap gaan werken. Ik heb daar diverse functies gehad. De bestrijding van de muskusrat heb ik het langst gedaan. In de loop der jaren is, onder invloed van diverse maatschappelijke groeperingen, de kijk op de bestrijding van plaagdieren behoorlijk veranderd. Was er in het begin vooral sprake van klemmen zetten en vangen, tegenwoordig ben ik belast met het monitoren van de muskusrat in Lelystad. Ik bekijk of er sprake is van schade en bepaal dan of er iets gedaan moet worden. Hoe snel groeit een populatie? De hoofdzaak is nu het beheersen van de plaagdieren. Elk dier heeft zijn nut.

### **Heb je met zo'n groot huis en een baan nog tijd voor hobby's?**

Ik ben een bergliefhebber. Vanaf mijn 16<sup>de</sup> jaar ga ik naar dezelfde plaats in Oostenrijk of Frankrijk. Het liefst 3 weken. De natuur maakt diezelfde plaats elk jaar weer compleet anders. Een berg heeft voor mij een magneet in zich: hoger, hoger trekt die magneet mij. De rust, de ruimte, het is voor mij een periode van bewustwording.

Daarnaast zit ik in een Biodanzagroep. Ik doe dit al enkele jaren en volg nu een opleiding tot Biodanzadocent in Utrecht. Daar ontmoeten mensen uit de hele wereld elkaar.

### **Wat is dat Biodanza?**

In het kort wil ik het omschrijven als bewegen op muziek. Denkloos zijn is de opzet: Vivencias. het best te vertalen met 'puur genieten'. De docent stelt een programma samen voor de cursisten om Vivencias te bereiken.

<http://nl.wikipedia.org/wiki/Biodanza> hierop leest u in het kort meer. ts.)

Op dit moment wordt er gewerkt door Robert de Jong en anderen om van het oude café 't Trefpunt een Biodanzatrefpunt te maken. We willen daar een danszaal maken en een ruimte om te kunnen napraten. In de wereld van Biodanza zijn weekendworkshops heel populair. Mensen komen vaak van heel ver en daarom maken we ook slaapplekken. Een keuken en een eetzaal zijn er al.

Bewustwording is het doel. Sigaretten, alcohol en drugs komen er niet aan te pas. Spiritueel, dat is wat we willen.

### **Dromen, heb jij nog dromen Rob?**

Ja, ik hoop dat dit Biodanzaproject goed gaat lopen en dat het internationaal bekendheid krijgt. Het is het eerste gebouw in Nederland dat 100% Biodanza is. Ik wil daar ook veel muziek gaan maken: klankschaalconcerten, mantrazingen, jambeesessies,



didgeridoo , maar de ruimte zou ook gebruikt kunnen worden voor Yoga en Tai Chi.

**Voel je je een idealist?**

Ja, ik hoef hier geen geld aan te verdienen.

*Rob, dank je wel voor de gastvrije ontvangst in jouw historische woning. Namens de redactie van [www.luttelgeest.nl](http://www.luttelgeest.nl) wensen wij je veel succes met de realisatie van het Trefpunt voor bewustwording. Marian Henselmans en Truschka Sas.*