

Deze keer ga ik kennismaken met een bewoonster van Luttelgeest-Zuid. Luttelgeest-Zuid waar je een uitzicht heb tot bijna aan Emmeloord!

Sandra zwaait enthousiast de deur voor me open. Zo'n zeven jaar geleden zochten zij, Sandra en Willem, een plek om zich te settelen. Volgens de info van de gemeente waren er in Luttelgeest-Zuid hele mooie plekken. 'Nou', zegt Sandra, 'bij het horen van de aanduiding Zuid, dachten we: als er een zuid is, dan zal het wel niet zo klein zijn als wij denken dat het is. We hebben een aantal keren hier gekeken. Er was toen nog niks, alleen grond. Wij met grote stappen door de blubber, zo kregen we enig idee waar onze kavel dan zou komen. en we zijn ook gaan wandelen op zaterdagen en zondagen. De sfeer proeven, een praatje maken met de inwoners. Pas daarna hebben we besloten om hier te komen wonen. Er was een klik, en dat was onze wens.'

In Nagele ben ik geboren. Na de basisschool in Swifterbant en Emmeloord, het voortgezet onderwijs in Emmeloord, ben ik in Leeuwarden gaan studeren.

Op de NHL heb ik de lerarenopleiding gevolgd, creatieve vakken. Ik ben docent stofversieren. Al

tijdens mijn studie werkte ik in Emmeloord in

modezaak Gilsing, na mijn afstuderen werd ik

filiaalmanager bij dat bedrijf, inmiddels Evita

geworden (en in 2015 zit daar Tender). Het

bedrijfsleven trok me meer dan het docentschap.

Later ben ik bij modeketen Witteveen gaan werken.

Ik was regiomanager en mijn regio strekte zich uit

van Voorburg tot Groningen. 25 winkels mocht ik

begeleiden, een prachtige baan. Het was wel een baan die ik alleen fulltime kon doen. Toen mijn

zoon Stan een jaar oud was ben ik dan ook gestopt. Al die tijd was ik ook altijd creatief bezig geweest

en Willem merkte op: Waarom ga je nu niet aan het werk met je creatieve kant?



Bij het opzetten van mijn atelier, www.atelierwapper.nl was mijn uitgangspunt: "wat zou ik zelf



willen maken". In het aanbod heb ik nu onderwerpen, maar overleg met de mensen die een workshop komen volgen staat bovenaan. Ik werk met volwassenen en ook met kinderen, kinderfeestjes, met alle twee de groepen werk hier bij mij thuis, maar ook op locatie. En ik verkoop mijn producten, creatieve artikelen, ook op braderieën of bij andere bedrijven. Voor mij voelt dit als een perfecte combinatie van creatief en bedrijfsmatig bezig zijn.

Voor mezelf is koken mijn hobby. Ik probeer heel graag nieuwe recepten uit. Taarten bakken is een feest, met Pasen heb ik nog een mooie taart gemaakt.

De naam Wapper is ontstaan, doordat alles hier waait. De wind komt hier van het land af en alles wappert en

beweegt door de wind. Ik vond ook dat het een korte en krachtige naam moest zijn die mensen goed konden onthouden. Vandaar als logo een wapperend lint en de naam WAPPER.



De naam van dit werkstuk: bouwen aan geluk.

Sandra, dank je wel voor de ontvangst en succes met jouw atelier.
Truschka