

Bijna elke vrijdag rijdt er een groengele auto door het dorp en over de buitenwegen: Kaasboer Siebren. Deze keer gaan we iets meer te weten komen over de dame die ons dorp van kaas, vlees, soepen, brood, snoep, koek en wijn voorziet.

**Wie bestuurt deze vrachtwagen?**

Ik ben Aukje Visser. Een vv-er.

**Wat is dat?**

Een vrolijke vijftiger. Ik ben geboren in Gaasterland, in Wijckel. Binnenkort ga ik verhuizen en ga dan wonen in St. Nicolaasga.

**Is er een speciale rede waarom je gaat verhuizen?**

Ja, het was mijn wens om wat kleiner te gaan wonen. Het is me gelukt om daar een kleinere woning naar mijn zin te vinden. Het is lekker dicht bij mijn werk. En St. Nicolaasga ervaar ik als een sociale, gezellige omgeving.

**Wat voor werk deed je hiervoor?**

Ik was allround verkoopmedewerker bij Karwei.

**En hoelang ben je al medewerker bij Kaasboer Siebren?**

Vanaf 2006. Mijn sollicitatie was eigenlijk een geheel onverwachte! Op het jaarlijkse feest van St. Nicolaasga, de Sint Niekster Merke, ontmoette ik Siebren. Zijn zoon en mijn zoon spelen in dezelfde drumband.

**Wat moet je kunnen om deze baan goed te doen?**

Natuurlijk moet je kaas willen en kunnen verkopen. Je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan. En autorijden! Ik vind autorijden leuk werk. Het geeft zoveel vrijheid.

**Hoeveel kilometer rijd je per week?**

Ik rij zo'n 600 km. elke week. (Luttelgeest-Parijs is over de weg: 574 km.TS) ik vind het rijden in de Polder heerlijk. Ik wil graag deze route blijven rijden. De openheid van het landschap spreekt me aan. Ik zeg altijd: naar de weerberichten luisteren dat hoef ik niet. in de polder zie ik het weer aankomen. Zie ik donkere wolken in de verre verten dan is het duidelijk: opschieten geblazen.



**Hoeveel soorten kaas heb jij in je auto?**

70. Mijn klanten kunnen bij me kiezen uit 70 soorten. Keuze genoeg dus. Ik heb zelf een lichte voorkeur voor Oude Gaasterlander. Deze kaas is heel snijbaar ondanks de leeftijd.

**Luttelgeest, wat is dat voor een dorp in jouw optie?**

Ik ervaar de mensen als open en spontaan. Je krijgt een band met de mensen. Wat me treft is de saamhorigheid hier. Ik weet dat er een uitbundig muziekleven is: korps, koren, bandjes. Elk jaar zie ik weer uit naar het Mozaïek, het Tulpenmozaïek. Ik vind het prachtig dat mensen zoiets samen doen. En bloemen, zoals rozen uit Luttelgeest. Ik verras familie en vrienden met bloemen uit Luttelgeest.

**Stel je hebt nog 1 dag te leven, wat zou je op die dag doen, Aukje?**

Ik zou genieten, met mijn kinderen, met mijn kleinkind. Een terrasje pakken bijvoorbeeld.

Truschka