

's Avonds is de oprijlaan van de Z!n zorgboerderij van verre te zien: een lange rij warm gele lantarentjes trekt de aandacht.

Marissa en Rick laten ons binnen en stellen voor om eerst een rondje door hun bedrijf te maken. De entree is ook een winkeltje. Tal van cadeautjes staan te wachten op kopers. Al deze voorwerpen zijn gemaakt door de deelnemers aan de dagbesteding.

Wie is Marissa?

"Ik ben Marissa Daniëls en heb SPW gedaan en daarna de Kunstacademie. Ik ben docent beeldende kunst en vormgeving. Toen 2 ½ jaar geleden deze boerderij van mijn oom en tante te koop kwam te staan, zagen wij twee de mogelijkheden om hier een bedrijf op te zetten waar we al onze kwaliteiten kunnen laten zien: werken met mensen, dieren en creatieve dingen doen."



Wie is Rick?

"Ik ben Rick Boekamp en heb een horeca-achtergrond en kom uit Espel. Mijn droom is het om straks hier nog een pannenkoekrestaurant te kunnen beginnen. Het lijkt me magnifiek om bezoekers een heerlijke middag te bezorgen!"

Bezoekers, vragen wij verbaasd. Bezoekers?

"Wij zijn ook een kinderboerderij, die voor iedereen toegankelijk is! Er wordt geen entree geheven, koffie etc. kost € 1.00; we hebben speelgoed voor kinderen (skelters) en ruimte zodat kinderen zich kunnen uitleven. Iedereen is welkom om onze dieren te komen bewonderen. Het toeval wil, dat we van bijna al onze dieren een licht en een donker exemplaar hebben!"

Na de ruime entree zien we het kantoor, daar maakt Marissa de begeleidingplannen voor de deelnemers met een hulpvraag. Deze deelnemers in de leeftijd van 18 tot 35, en een groep jongeren van 12 tot 18 maken deze kinderboerderij tot een zorgboerderij.

We werpen een blik in de speel/rustruimte. Met lekkere zitzakken, speelgoed, tv. We bekijken het atelier waar gewerkt kan worden met klei, een knutselvertrek waar getekend kan worden, een timmerruimte waar van alles gemaakt wordt. De mensen maken er op dit moment luxe vogelhuisjes om te verkopen op markten of ter plekke: Uiterdijkenweg 7.

Rick laat ons de verwarmingsketel zien. Het hele bedrijf wordt gestookt met hout. Van grote boomstammen worden kleine mootjes gemaakt. Natuurlijk wordt Rick geholpen door de deelnemers. Dit zware, stoere werk is niet voor watjes, dat spreekt. En dan komen we in de stallen. We verrassen de pauwen, ze zitten al hoog te slapen, de konijnen, de cavia's. Het is inmiddels behoorlijk gaan regenen en we gaan naar de weiltes om alle dieren binnen te laten. Wat een feest is dat! Zodra het hek gaat open gaat hollen de gevlekte varkens, de alpaca's, de geiten, de ezels naar hun stal! Ze weten immers dat ze nog enkele brokken krijgen van hun baasjes voor het licht uitgaat.

De kippen blijven in hun hok, sterk beveiligd tegen eventueel vossenbezoek.

De groentetuin kunnen we in het donker niet bezoeken, er is een tuin en kas. Hiervoor zoeken Marissa en Rick eigenlijk nog een enthousiaste vrijwilliger, iets voor u?



In de ruime kantine drinken we een koffie. Achter de naam Z!n zorgboerderij zit de unieke combinatie van een kinderboerderij en dagbesteding.

Hoe ziet een dag, een week er hier uit?

“De deelnemers aan de dagbesteding halen we op ’s morgens of ze komen met een taxi. We drinken samen wat en gaan daarna de dieren voeren. Als we deze klus geklaard hebben, nemen we een korte pauze en staat het schoonmaken van de hokken op het programma. Tussen de middag lunchen we in deze kantine en ook dat verzorgen we samen: tafel dekken, soepje koken, eitje van onze kippen koken. We proberen een huiselijke sfeer neer te zetten. ’s Middags zijn er verschillende activiteiten: houthakken, knutselen, tekenen, cupcakes bakken, etc. ideeën zijn ook altijd welkom. Op de zaterdag komen er jongeren, tussen de 12-18 jaar.”

Als u inmiddels nieuwsgierig bent geworden naar deze twee meer dan enthousiaste ondernemers, ga dan eens langs en proef de sfeer, aai een dier en geniet van dit speciale plekje in Luttelgeest.

Voorpret op www.zinzorgboerderij.nl.

Marissa en Rick dank je wel voor jullie tijd en succes met de kinderboerderij.

Wilma en Truschka